



VRIJZINNIGE GELOOFGEMEENSCHAP WESTERKWARTIER

Nieuwsbrief november 2023

REDACTIONEEL

“Ook in onze persoonlijke levenssfeer kunnen omstandigheden zomaar van de ene op de andere dag wijzigen.”

Aldus schreef ik in november vorig jaar in de Nieuwsbrief. Niet verwachtend dat dit zo nadrukkelijk op mijzelf van toepassing zou zijn. Half maart werd ik met spoed opgenomen in het ziekenhuis, daarna 3-4 maanden revalidatie. En nu, half oktober, ben ik blij dat ik weer veel kan doen en in staat ben deze Nieuwsbrief te maken. Veel dank voor de steun en belangstelling van jullie!

De pandemie-restricties zijn officieel opgeheven, maar de virussen gaan nog steeds rond en het verwondert mij dat het elkaar de hand geven weer zo normaal wordt gevonden. Het achterwege laten daarvan is toch een eenvoudige voorzorgsmaatregel die je kan toepassen?

Edoch, vooralsnog kunnen we weer bij elkaar komen en samen met de nieuwe voorgangster Christine Schlette is weer een ‘normaal’ VGW-winterseizoen gestart gegaan

Christine laat ons eerst nog de Herfst ervaren en verder in deze Nieuwsbrief alle informatie die voor U van belang kan zijn.

Clara Prins

redactie@vrijzinnigeloofsgemeenschapwesterkwartier.nl

AGENDA

- | | |
|-------------|--|
| 18 november | Dienst 10.30 uur,
Eeuwigheidszondag |
| 27 november | Contactbijeenkomst, 14.00 uur
in De Schutse in Leek |
| 24 december | Kerstavondviering 19.00 uur |

2024

- | | |
|-------------|--|
| 14 januari | Dienst 10.30 uur,
Nieuwjaarsbijeenkomst |
| 18 februari | Dienst 10.30 uur met aansluitend
Jaarvergadering en Begroting |
| 31 maart | Dienst 10.30 uur, Pasen |
| 21 april | Dienst, 10.30 uur |
| 19 mei | Dienst 10.30 uur |

De VGW-bijeenkomsten staan onder leiding van Christine Schlette.

Zij vinden plaats -tenzij anders vermeld- in de Romaanse Kerk aan de Noorderringweg 41 in Marum.

Herfststukje

De eerste herfstdagmiddag die we meemaken dit jaar: vrijdag 20 oktober 2023. Binnenblijfweer. Voor het eerst weer met een boek bij een vuurtje in de houtkachel. Voor het eerst weer zin om pompoensoep te maken. Voor het eerst weer regenjas en kaplaarzen aan bij het wandelen met de honden. En ook, even niet het nieuws - dat onverdraaglijk wanhopig maakt - volgen. Vanavond weer.

Ik denk terug aan zomaar een gesprekje op de stoep met een buurvrouw afgelopen week. Tijdens ons gesprek staan we te kijken naar de kinderen die aan de overkant van de straat op het erf van boer Johannes kastanjes aan het rapen zijn. Buurvrouw vertelt dat het weer zover is. De tijd breekt weer aan – als de kinderen kastanjes rapen op het erf van boer Johannes – om een herfststukje van o.a. die verzamelde kastanjes te maken voor in huis. Dat doen ze ieder jaar. En dat dan ook de tijd weer aanbreekt om van de appels van de boom uit de tuin appeltaart te maken. Dat haar man dat altijd doet. Zulke gewoontes, rituelen bijna, zijn fijn. “Hoera, appeltaart!” Ze bepalen je bij het ritme dat een jaar blijkbaar heeft. Zulke vaste onderdelen zijn helemaal niet saai en voorspelbaar. Ze geven structuur en kleur aan die altijd maar doorgaande tijd.

Dat een jaar een ritme heeft, de overgang van het ene seizoen naar het andere en wat dat aan veranderingen met zich meebrengt merk je in een dorp buiten duidelijker dan in de stad.

In de stad komt het herfstgevoel ongeveer neer op het aantrekken van een warme trui, met een kop dampende thee en onder een dikke deken op de bank Netflix kijken terwijl het buiten stormt. Ook fijn!

Hier in het dorp moet er eerst nog van alles gebeuren voordat we op de bank kunnen gaan zitten met een kop dampende thee. Netflix kijken? Misschien. Ook eindelijk tijd hebben voor clubjes en cursussen die dan pas op gang komen. Winterseizoen.

Over ritme van een jaar gesproken. Eerst moet de mais van het land gehaald worden, het weiland voor de laatste keer dit jaar gemaaid, de koeien op stal gebracht, het hout gehakt, gekloofd en opgestapeld, de laatste courgettes en pompoenen uit de groentetuin geoogst, de stoofpeertjes, appeltjes en walnoten op een droge plek gelegd. Prachtig gezicht. Ik geniet ervan.

En ik denk aan het gedicht ‘Herfst’ van Rilke. De bladeren vallen, schrijft Rilke, wij allen vallen.

Eigenlijk houdt de wisseling van de seizoenen dit de mensheid altijd al voor. Elk jaar maken we opnieuw mee dat na de grote zomer de herfst intreedt. Je ziet de bladeren verkleuren en loswaaien van de bomen. Je loopt over de bladeren die in grote hopen op straat liggen. Je ziet ze vergaan. En je beseft: dit is de cyclus van het leven, waar ik zelf ook onderdeel van ben.

Elk jaar herinnert de herfst je aan je sterfelijkheid. Dit is niet voor niets de tijd dat we onze overledenen zullen gedenken. Vallen hoort erbij. We zijn sterfelijk. De herfst herinnert je er aan. Er is nu veel vallen om ons heen.

Laten we ons oefenen in je laten opvangen en anderen opvangen. Laten we leven met en ons laten troosten door het gedicht van Rilke: ‘Maar Eén is er. Hij vangt dit vallen oneindig teder in zijn handen op.

Waar denkt u aan bij het aanbreken van de herfst?

Christine Schlette

De bladeren vallen, vallen als van ver,
als welkten in de hemel verre tuinen;
ze vallen met ontkenkende gebaren.

En in de nachten valt de zwarte aarde
uit alle sterren in de eenzaamheid.

Wij allen vallen. Deze hand zal vallen.
En kijk je naar de andere: het is in allen.

Maar Eén is er. Hij vangt dit vallen
oneindig teder in zijn handen op.

Rilke



AGENDA

Lezing over 'Het behoud van onze aarde'.

Vroeg of laat geven we onze aarde door aan onze kinderen en wie zal zeggen dat het niet uitmaakt in welke staat de aarde dan verkeert? Dirk van de Glind, oud-docent Levensbeschouwelijke Vorming geeft hierover een lezing in het **Witte Kerkje** in Haren op zondag **5 november om 15.00 uur**. De lezing wordt gelardeerd met beeld en geluid, prikkelende stellingen, humor, anekdotes en wijsheden uit alle windrichtingen. Kijk voor meer info op: www.vrijzinniggroningen.nl.

Eeuwigheidszondag

Op **20 november** a.s. gaan we de mensen herdenken die zijn overleden.

Contactbijeenkomst

Op **27 november** is er een bijeenkomst in de Schutse, Oldenoert 32 in Leek van 14.00-16.00 uur.

Kerstavond

Op **24 december** komen we om 19.00 uur bij elkaar voor de Kerstviering. Plannen voor de invulling van deze viering zijn op dit moment nog in de maak.

Contactbijeenkomsten voorjaar

Aankomend **voorjaar** zullen er weer contactbijeenkomsten gehouden worden. Data en onderwerpen worden nog bekend gemaakt.

MEDEDELINGEN

NIEUWE ORGANISTE

Geartsje Nolles begeleidt ons op het orgel de komende periode vanaf november tot in ieder geval mei. Dit heeft zij toegezegd, daarnaast begeleidt ze diensten in de Knipe, in een buurgemeente en kooruitvoeringen die ook vaak op Zondag plaatsvinden. Ze is dus best druk maar heeft ons in haar rooster kunnen invoegen. Waar wij heel blij mee zijn!

LEDEN

In het afgelopen kerkelijk jaar betreuren we het verlies van onze leden Jan Boonstra, langst wonend in Grootegast, en Wiegier de Boer uit Niebert.

Verder hebben het echtpaar Boonstra-Rispens, eveneens uit Grootegast, en Klaas ter Veer uit Bellingwolde hun lidmaatschap opgezegd en besloten betrokken te blijven bij onze geloofsgemeenschap door te kiezen voor begunstiger/vriend(in).

In het lopende jaar verwelkomen we één nieuw lid: Hendrik Jakob Roelfsema, echtgenoot van Annelies Kranenborg.

Klaas ter Veer is 100 jaar geworden! Christine Schlette was bij hem op bezoek en heeft rustig kunnen praten met ons oudste lid/vriend. Hij voelt zich erg betrokken bij de VGW. Op 23 oktober was de grote dag met veel bezoek en veel kado's.

Klaas is super gezond; heeft geen kwalen. Hoeft geen medicijnen te gebruiken. Hoofd doet het goed, lijf wordt wat zwakker. Hij heeft mensen om zich heen: zonen,

schoondochters, kleinkinderen en achterkleinkinderen. En hij is lid van talrijke clubjes. Zo is hij erkend lid van de Stichting 40-45. Zoals Klaas zelf zegt: een verzameling van mensen met een kneusje.



BESTUUR

Binnen het bestuur heeft zich een verandering voltrokken: Jan Bronsveld heeft zich uit het Bestuur teruggetrokken en voor hem in de plaats is vanaf september Johan Feitsma secretaris van onze VGW gemeenschap.

Jan heeft zich ruim twee jaar als secretaris ingezet voor de VGW, waarvoor wij hem hartelijk dank zeggen! In 2022 was het een heel druk bestuursjaar in verband met het zoeken en aanstellen van een nieuwe voorganger voor onze Geloofsgemeenschap. Jan heeft hier een coördinerende en zeer actieve rol in vervuld.

Aafke en Johan Feitsma wonen in Grijpskerk, hadden een akkerbouwbedrijf in Pieterzyl wat al enige tijd geleden door een zoon is overgenomen. Ze doen ook nog vrijwilligerswerk in de PKN-Gemeente Grijpskerk, maar voelen zich bij de VGW veel beter thuis en zijn daarom hier vorig jaar lid geworden.

Johan is 83 jaar en vindt zichzelf eigenlijk te oud voor deze functie, maar hij is nog goed gezond en doet het eigenlijk ook wel graag. Ook is hij in Grijpskerk nog op

meerdere vlakken actief als vrijwilliger. Verder is hij al 20 jaar vredesactivist voor het probleem Israël-Palestina. Hij noemt dit zelfs zijn 'missie'. Het zal duidelijk zijn dat hij daarom nu een moeilijke tijd heeft.



BEGROTINGSVERGADERING

In het najaar hebben we altijd een korte vergadering waarin de Begroting voor het volgend jaar wordt gepresenteerd. Dit jaar is dat lastig omdat de Oktober- en Novemberdienst al een invulling hebben waar een begrotingsvergadering niet goed bij aansluit. Daarnaast geeft de penningmeester aan dat het vaak lastig is al in het najaar een begroting op te stellen voor het volgend jaar, omdat het lopend jaar nog niet is afgerond. Vaak moet zij de Begroting later nog weer bijstellen. Veel logischer is het de Begroting te koppelen aan de Jaarvergadering die altijd in het voorjaar plaats vindt. Het bestuur heeft daar dan ook toe besloten.

VERSLAG ZOMERUITJE 20 AUGUSTUS 2023

Vanaf 9.45 uur druppelden de eerste gemeenteleden het mooie Oude Kerkje van Zoutkamp binnen. De organist Wiebrand Boonstra liet het orgel alvast warmlopen. Koffie en thee, met een plak cake of Groninger koek stond klaar voor iedereen. Iedereen? Een viertal kon de Marnestraat eerst niet vinden en heeft een tijd door Zoutkamp naar de juiste weg gezocht. Gelukkig konden ze even later toch bij de dienst aanschuiven. Onze voorganger Christine Schlette had heel toepasselijk het thema van de dienst gericht op 'Vaar naar diep water' met lezingen uit Lucas 5: 1-7 en een fragment uit het dagboek van Oek de Jong; de wonderen van de heilbot. Een waardevolle overdenking, die aanzet tot nadenken. Het mooie pelgrimsgebed van Amanda Strydom, gezongen door Elbert Smelt en Rachel Rosier, sloot hier prachtig bij aan.



Na de dienst liepen we naar "De Boeter" aan de historische binnenhaven in Zoutkamp, waar we konden genieten van een heerlijke lunch. Verkwikt en aanmerkelijk aangedikt, bezochten we het Visserijmuseum. We kregen de gelegenheid om de geschiedenis en ontwikkeling van de Zoutkamper visserij te bekijken en te ervaren. Aan de vissersvrouwen was een speciale expositie gewijd.

Vanaf ongeveer 15.00 uur keerden we langzamerhand ieder weer huiswaarts. Het was een geslaagd uitje.

TERUGBLIK CONTACTBIJEENKOMST

Maandagavond 2 oktober hadden we een contactbijeenkomst met als thema 'het klimaat'. De opkomst was groot zodat we hier lekker over konden brainstormen. Christine stelde aan ieder van ons de vraag wat het klimaat (of eigenlijk de klimaatverandering) voor ons persoonlijk betekent. Hieruit bleek dat het geen van ons onverschillig laat en dat ieder zijn eigen gevoelens daarover heeft, die variëren van onmacht, boosheid, bezorgdheid tot angst. De dilemma's die er zijn over reizen per vliegtuig worden gekoppeld aan de redelijkheid om dit toch te doen. Want als je een kind of een kleinkind aan de andere kant van de wereld hebt, is er toch de wederzijdse behoefte om dat af en toe in je armen te houden.

Aan de hand van een stelling van Aristoteles (383-321 v. Chr.) en naar aanleiding van bovenstaand voorbeeld vertelt Willy dat er in de natuur niets gebeurt zonder doel. Het doel van een beukenootje is een beukenboom worden. Om gelukkig te worden, moet ook de mens zich verwezenlijken en het doel realiseren dat in zijn aard besloten ligt. Een gelukkig mens is naar Aristoteles' idee een 'gelukt' mens. Een gelukt mens is iemand die deugd en zijn karakter zo heeft ontwikkeld dat hij een deugdzaam mens is geworden. Wat de klimaatcrisis betreft streeft de mens dan naar het behoud van de planeet. Hij doet wat binnen zijn mogelijkheden ligt zonder zichzelf of anderen te veel te ontzeggen, door het juiste te kiezen, door bij zichzelf te rade te gaan wat verantwoord voelt en wat niet: het juiste midden. Je hoeft jezelf dus echt niet schuldig te voelen als je per vliegtuig naar je kind toegaat.

Na twee uur waren we nog lang niet uitgepraat, maar hadden we elkaar wel beter leren kennen! Het was een gezellig en leerzame avond!

Kitty

Deze **Nieuwsbrief** is een uitgave van Vrijzinnigen Westerkwartier en verschijnt twee tot drie keer per jaar.

BESTUURSLEDEN:

Johan Feitsma	06-25140739
Kitty Hesselink	06-29440889
Nienke Jansen	06-14846990
Annelies Kranenburg	06-18655524
Willy Sjaarda	050-5419726

VOORGANGSTER:

Christine Schlette	06-20490638
--------------------	-------------

SECRETARIAAT: Tarjat 13, 9843 CK Grijpskerk
vgw@vrijzinnigegeloofsgemeenschapwesterkwartier.nl

www.vgwester.nl